

Even voorstellen: dominee Anne Kooi

Op zondag 1 december 2019 is dominee Anne Kooi begonnen aan haar taak als predikant bij de WKH gemeente Waal – Koog -Den Hoorn. De PKN gemeente heeft sinds kort weer een eigen dominee. Het leek de redactie een goed idee om haar te vragen hoe zij op Texel is terechtgekomen.

Ik heb haar gesproken in haar huisje naast de kerk in Den Hoorn. We hebben het vooral gehad over de overtuigingen en de ideeën van waaruit zij leeft en werkt.



Anne is aan het begin van haar loopbaan een aantal jaren arbeidspredikant in Gelderland geweest. Daar kreeg zij onder andere te maken met de landbouw en de in die tijd heersende mond- en klauwzeerepidemie. Het was haar taak de kerkelijke gemeenten te informeren over wat er speelde bij de boeren en de boeren bij te staan bij hun problemen. Naast praktische zaken kwam daarbij ook het begrip Schepping om de hoek kijken: hoe ethisch is het om dieren te 'ruimen' als zij onderdeel van de schepping zijn? Daarnaast is een boerenbedrijf toch vooral een commerciële aangelegenheid. Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar en waar liggen de prioriteiten en de grenzen?

Tijdens haar werk bij het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat in Haarlem stuitte zij op de moeilijkheden die ex-gedetineerden ondervinden als hun straf er op zit en zij weer terugkeren in de maatschappij. Opvang buiten de poort is naar haar mening onvoldoende geregeld. Anne: 'Als mensen in de gevangenis zitten, dan kun je er wat mee. Zodra ze er uit zijn, zijn ze zó weer terug bij af'. Tijdens hun detentie zou er wat haar betreft meer aandacht moeten zijn voor de omstandigheden en de achtergronden van de gedetineerden, zodat deze na hun straf succesvoller terug kunnen keren in de maatschappij. Je hebt Stichting Exodus en Kerken met Stip. Dat zijn goede voorbeelden van wat mogelijk is, maar er mag altijd meer gebeuren. In de jaren '90 is getracht een nieuw beleid te formuleren waarbij de gedetineerde ongeveer vier maanden voor zijn vrijlating op terugkeer in de maatschappij zou worden voorbereid. Maar daar is niet veel van terechtgekomen. Toch: 'Het werk in de bajes is dankbaar werk! De gevangenis ontmenselijkt, je verliest er je identiteit. Iedereen die er zit heeft namelijk problemen. Als geestelijk verzorger kun je er een nuttige rol vervullen'. Het gevangenisstelsel is volgens haar een problematische manier van straffen. Het idee, dat als je mensen opsluit, ze gaan nadenken over hun 'zonden' en dan vanzelf tot verbetering zullen komen snijdt volgens Anne geen hout. Ze omschrijft de gevangenis als 'de hogeschool van de criminaliteit': als er al iets gebeurt met een gedetineerde, dan is dat eerder radicalisering dan wat anders.

Een voorbeeld van radicalisering heeft Anne meegemaakt tijdens haar functie als predikant bij de Protestantse Kerk Brussel. De extremistische aanslagen op 22 maart 2016 in en rond Brussel veroorzaakten een schokgolf, die vanzelfsprekend ook bij de Protestantse gemeente voelbaar was. Tijdens de diensten werden de deuren van de kerk - die dichtbij de wijk Molenbeek ligt - uit veiligheidsoverwegingen gesloten gehouden.

Op verschillende plaatsen in de stad legden mensen bloemen neer. 'Mensen hebben behoefte aan rituelen, zeker ook als reactie op dit soort aanslagen. Je laat daarmee zien aan welke kant je staat'. De vraag is dan wel: 'Wie kaapt de angst uit politiek gewin?'

Alle religieuze leiders van Brussel hebben als antwoord op de gebeurtenissen in ambtskleding een gezamenlijke stille tocht gehouden om te wijzen op hun onderlinge verbondenheid en op het belang van het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Het was een intensieve tijd.

En dan nu op Texel. Wat zijn haar plannen?

Voor Anne is het preken uit de Bijbel de kern waar het in haar om ambt draait. Een dominee staat in de context van de Bijbel, maar ook daarbuiten. Er zijn taken op het diaconale - en op het pastorale vlak.

'Mensen willen gehoord worden. Ik wil werken vanuit het geven van tijd en aandacht, iets waaraan het tegenwoordig in deze samenleving meer en meer lijkt te ontbreken'. Ze hoopt de WKH-gemeente op Texel 'iets meer leven in te blazen'. Ze is daarom erg blij met het gebouw De Hoeksteen en is daar al begonnen met 'Samenscholen op de woensdagmiddag', waarbij mensen samenkomen voor catechese, Bijbellezen en gesprekken.

Iedereen die geïnteresseerd is, is daarbij van harte uitgenodigd.

Dominee Anne Kooi
Hoge Achterom 4, Den Hoorn
T 0222 729039
E predikant.WKH@texel.com

Olga Faber